

Stedelijke Basisschool

# De Droomballon

## Protestantse Godsdienst- Infobrochure



### Verwelkoming

Beste ouder(s), beste lezer,

Uw zoon of dochter staat aan het begin van of in het basisonderwijs en kan vanaf nu, gedurende 2 lessen per week, Protestantse Godsdienst volgen.

In deze brochure vindt u meer informatie over de inhoud en het verloop van de lessen in de klas.

Hopelijk kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Alvast bedankt voor het vertrouwen!

## Lessen protestantse godsdienst

# MET DE BIJBEL OP WEG, GA JE MEE?

Iedere week hebben uw kinderen 2x 50 min. les levensbeschouwing.  
We hebben daar een eigen gezellig klasje voor, die de kinderen doet voelen dat ze welkom zijn en met aandacht, oprecht warm onthaald worden.



In onze lessen vormt de Bijbel, de basis.  
De lessen en het uitgewerkte leerplan zijn aangepast aan de leefwereld en (geloof) ontwikkeling van het kind.



De leerlingen verwerven een grondige Bijbelkennis.  
Dit zowel van het Oude - als het Nieuwe Testament. En ze zijn (na 6 jaar) in staat, om in grote lijnen, de Bijbelse tijdlijn en de geschiedenis van het Christendom weer te geven.

De leerkracht staat dichtbij de leerlingen en hun leefwereld. Zij zien uw kinderen groeien en evolueren van 6 naar 12 jaar. Ze begeleiden ze van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Zo reiken zij de leerlingen bouwstenen aan, die een stevige basis kunnen vormen voor de Christelijke levensbeschouwing van uw kind.



Christelijke normen en waarden worden toegelicht en aangebracht op verschillende manieren. Ze zijn van belang en onlosmakelijk met ons verbonden !!



Door de doorgaans kleine klasgroepjes is er aandacht en tijd voor specifieke vragen en interesses vanuit de kinderen zelf. Dat wordt ook aangemoedigd. We nodigen uit tot kritisch denken en vragen. Nadenken over het geloof en de aangereikte Bijbelverhalen vinden we belangrijk. En zo kunnen de leerlingen, vanuit het warme klasnest, aangemoedigd worden om de vleugels te leren spreiden en ja, zelfs tot vliegen.



De 4 grote Christelijke feesten worden ieder jaar weer opnieuw aangebracht en in de verf gezet. De verhalen worden steeds aangepast aan de leefwereld en de ontwikkeling van het kind. Zo worden deze verhalen en feesten uitgediept.

De lessen worden verrijkt met allerhande creatieve vormen en expressie waardoor we afwisselende lessen aanbieden waarin creativiteit, (verf, ecoline, klei, ..) de kamishibai, de voel-does, klasgesprekjes, andere verhalen, liedjes, handpoppen, in de vertelhoek, zelfgemaakte memory- spelen, grote puzzelstukken, Dvd's, .... ruim aan bod komen. Ze verdiepen en ondersteunen zo, de vertelde Bijbelverhalen.

De kinderen leren liefde en respect op te brengen voor de naaste, de natuur en de wereld om hun heen.

We dragen zorg !

We dragen zorg voor elkaar !

We dragen zorg voor de wereld om ons heen !

Natuurlijk spelen onze lessen ook in op de actualiteit en de ons omringende maatschappij. Het is niet onbelangrijk om onze kinderen op weg zetten om na te denken in hoeverre zij het geloof hierbij een rol kunnen en/of willen laten toebedelen en dit in grote en/of kleine woorden en daden.

De leerlingen ontwikkelen een besef dat geloof zich uit in woord en daad. En ze kunnen weergeven dat het geloof beleefd wordt in woord, beeld, zang en gebaar.

We hechten groot belang aan de interlevensbeschouwelijke dialoog. Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren, elkaar te horen en elkaar te begrijpen. We zullen dus ieder schooljaar 1 keer, of meer samenwerken met de verschillende andere leerkrachten levensbeschouwing, waarmee er gezamenlijke projecten worden uitgewerkt.



Kortom, het PEGO wil dus bijdragen tot het welbevinden, de identiteitsontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van kinderen en jongeren.

**WEET JE WELKOM !**

Leerkracht : Juf Nel  
nel.parlevliet@droomballon.be

## Communicatie ouders

Op verschillende momenten in het schooljaar krijgt u de kans om een gesprek te voeren met ons:

### De info avond in het begin van het schooljaar

Tijdens deze avond krijgt u van klastitularissen meer uitleg over de werking van het leerjaar waar uw kind naartoe gaat. Op deze avond zijn wij ook aanwezig op school, aarzel niet om ons aan te spreken als u vragen heeft.

### De oudercontacten doorheen het schooljaar

Op de brief die uw kind meebrengt naar huis vóór een oudercontact is er telkens ruimte voorzien om een gesprek met de godsdienstleerkracht van uw kind aan te vragen.

Misschien moet het gesprek uur wel wat worden aangepast aangezien we aan verschillende klasgroepen en op verscheidene scholen lesgeven, maar we vinden altijd wel een moment om elkaar te ontmoeten.

Verder kan u altijd iets in de agenda van uw kind schrijven of een mail sturen naar [nel.parlevliet@droomballon.be](mailto:nel.parlevliet@droomballon.be)

Daar zal zeker op gereageerd worden. U kan me via deze weg zeker ook om een afspraak vragen.

### Tussendoor

Vele zaken kunnen en mogen natuurlijk ook gezegd worden op een informeel moment tussendoor. Spreek me gerust aan als u me ziet. Ook dan kunnen we steeds een afspraak plannen indien wenselijk.

## Tot slot

Heel erg bedankt voor uw tijd, om deze brochure even door te nemen. We hopen er samen met alle kinderen er een leerrijk, fijn, inspirerend en een waardevol schooljaar van te maken.