

infobrochure

ISL

[verwelkoming](#)

[lessen islam](#)

[projecten](#)

[feesten en activiteiten](#)

[communicatie ouders](#)

[de infoavond in het begin van het schooljaar](#)

[de oudercontacten doorheen het schooljaar](#)

[tot slot](#)

verwelkoming

Beste ouder(s), beste lezer,

Uw zoon of dochter staat aan het begin van of zit in het basisonderwijs en kan vanaf nu, gedurende 2 uren per week, islamitische godsdienst (ISL) volgen.

In deze brochure vindt u meer informatie over de inhoud en het verloop van de lessen in de islamklas.

Hopelijk kunnen wij u hiermee van dienst zijn. Alvast bedankt voor het vertrouwen!

lessen islam

AS SALAAMOEN °ALAIKOEM

VREDE ZIJ MET U



We hebben een gezellig lokaal, ingericht met materialen die een representatie geven van de leefwereld van de leerlingen.

Tevens is er een bescheiden bibliotheek met Islamitische boeken en spelletjes, deze worden op verzoek van leerlingen eventueel ook uitgeleend.

Het lesmateriaal dat we gebruiken is gebaseerd op het beste Islamitische lesmateriaal dat we kunnen vinden. Dit wordt regelmatig geüpdatet met het nieuwste materiaal.



Uiteraard komen soera's, doea's en de verhalen van de profeten aan bod tijdens de lessen. We kijken regelmatig relevante filmpjes, knutselen en kleuren, we zingen liedjes.

Vaak zijn er leerlingen die bepaalde vragen hebben, en als deze interessant zijn voor de hele klas, bespreken we deze. Onderwerpen zoals respect naar de medemens, naar de natuur, racisme, armoede, geloofsvragen komen aan bod en nog veel meer.

De leerlingen leren ook dat kennis vergaren zeer belangrijk is voor een moslim en dat er veel voorbeeldfiguren zijn (<https://www.youtube.com/watch?v=SxJ2OC7iXo0>).

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

‘Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.’

‘Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht...



projecten

Naast de thema's die we behandelen in de islamklas, zijn er ook nog de projecten van de 'solidaire' school. Samen met de collega's van zedenleer, Protestantse godsdienst en Rooms-Katholieke godsdienst werken we elk jaar een aantal projecten uit:

- "De berenvrienden" (1ste leerjaar) waarin de kinderen kennismaken met de levensbeschouwingen die bij ons op school gevolgd worden, de bijpassende leerkrachten en hun klas;
- Armoede bij ons en elders (2de leerjaar) over de derde en de vierde wereld;
- De Aarde is van waarde! (3de leerjaar) over ontstaansverhalen en zorg dragen voor de natuur;
- 'Heilige' huisjes (4de leerjaar) over de plaats waar mensen met een bepaalde levensbeschouwing elkaar ontmoeten;
- Helden (5de leerjaar) over bijzondere figuren uit de geschiedenis;
- Azur en Asmar (6de leerjaar) over vooroordelen en verdraagzaamheid;
- een project rond de 4de wereld:
werelddag van verzet tegen armoede
- een project rond de 3de wereld:
de Damiaanactie
- De Vlaamse week tegen pesten
- Het project 'geluksvogels' (doorheen de 6 jaren) over waarden, normen, kleine geluksmomentjes, positief denken...
- Burendag
- Dessertenbuffet t.v.v. ex-kindsoldaten
- occasionele projecten zoals cupcakes voor 'Music for life' (Stubru), vriendschapsbandjes voor Haïti (natuurramp), kledinginzameling voor Syrië, Sint-Niklaas = Unicefstad, Ontbijtactie voor het Kinderkankerfonds, ... (Sommige in samenwerking met nog andere collega's)

Tijdens al deze projecten werd al snel duidelijk dat de leerlingen zich hierdoor niet alleen de inhoud van de projecten eigen maken, maar ook inzien dat personen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond daarom niet erg verschillend hoeven te zijn. Als de leerkrachten het goede voorbeeld geven, zorgt dat automatisch ook voor meer verdraagzaamheid bij de leerlingen, wat we alleen maar kunnen aanmoedigen met het oog op de samenleving.

feesten en activiteiten

Als beloning worden de kinderen getrakteerd op lekkere Marokkaanse thee. Op de Islamitische feestdagen vieren we feest met thee en koekjes. We vinden het leuk om deze feesten te delen met anderen.



communicatie ouders

Op verschillende momenten in het schooljaar krijgt u de kans om een gesprek te voeren met ons:

de infoavond in het begin van het schooljaar

Tijdens deze avond krijgt u van de klastitularissen meer uitleg over de werking van het leerjaar waar uw kind naartoe gaat. Op deze avond zijn wij ook aanwezig op school, aarzel niet om ons aan te spreken als u vragen heeft.

de oudercontacten doorheen het schooljaar

Op de brief die uw kind meebrengt naar huis vóór een oudercontact is er telkens ruimte voorzien om een gesprek met de islamleerkracht aan te vragen. Misschien moet het gespreksuur wel wat worden aangepast aangezien wij aan verschillende klasgroepen lesgeven, maar we vinden altijd wel een momentje om de koppen eens bij elkaar te steken.

Verder kan u natuurlijk altijd iets in het agenda van uw kind schrijven of een mail sturen naar voornaam.familienaam@droomballon.be. We zullen daar zeker zo snel mogelijk op reageren. U kan ons via deze weg zeker ook om een afspraak vragen.

tussendoor

Vele zaken kunnen en mogen natuurlijk ook gezegd worden op een informeel moment tussendoor. Spreek ons gerust aan als u ons ziet verschijnen. Ook dan kunnen we een afspraak plannen indien nodig.

tot slot

Héél erg bedankt dat u de tijd hebt genomen om deze brochure even door te nemen. We hopen er samen met alle kinderen een filosofisch, discussievol en leerrijk schooljaar van te maken!